

USA spinsels 2



DONDERDAG 04 SEPTEMBER 2014

Goodmorning sir, how are you doing today, a coffee for you this morning? Zo begon vaak mijn ontbijt de afgelopen weken in de USA. Met een grote bak iets te slappe koffie, wat bagels en cream cheese.

Meestal namen we dan de dag door aan het ontbijt en daarna ging Wessel, onze jongste zoon van 10, vaak aan zijn blog werken. Amerika door de ogen van een kind van 10. Je krijgt hierdoor een heel apart verslag van je reis.

Kinderen beleven gebeurtenissen anders. Om te beginnen is hun feitelijk perspectief anders, ze zien namelijk alles vanuit een andere hoek. Terwijl wij

genieten van New York, de Smoky Mountains en het historische centrum van Savannah, staan in de top tien van Wessel onder andere Legoland, Toys 'R Us en zwemmen bij Fort Myers Beach. Wat me ook opviel is dat je bij fly-drives de kinderen altijd moet opporren wanneer je weer naar een volgende plaats gaat. Koffers in- en uitpakken is echt een taak voor volwassenen en niet voor kinderen.

Wij merken ook in de aanvragen en gesprekken dat de volwassenen een duidelijk beeld hebben van hun reis, maar dat het stuk van de kinderen redelijk makkelijk wordt ingevuld. Juist met kinderen rondreizen vraagt een andere voorbereiding en kritisch kijken naar het programma en ideeën. Ook hierin ligt braakliggend commercieel terrein voor de retailers. Een rondreis is meer dan een verzameling van hotels en een huurauto.

Wessel heeft zijn blogs met veel plezier geschreven, u vindt ze allemaal op www.amerikareisverhalen.nl.